

# Hsok's 20 alpetur gik i år til Mühlen in Taufers

## Rejsen:

Alle 46 deltagere var hurtig ude af fjerene på afrejsedagen. Præcis kl. 5.45 var hele holdet samlet. Vi var lige kommet ud på motorvejen da vores chefpilot LEIF, der på personalets vegne bød velkommen ombord, overraskede med gratis morgenkaffe og oste anretning. Det var som at være oppe at flyve! Bussens chef stewardesse TOVE vimsede smilende rundt med anretningerne. Endvidere kundgjorde LEIF, at da det var den 20. jubilæums tur var bus kiosken sponsoreret, d.v.s. at alle køb på rejsen ned og hjem var til 1987 priser. Det kan enhver forstå at dette budskab var meget populært, så der var arbejde på fuld tid for fru TOVE på hele turen. Vi nåede færgen i Gedser kl.9,00. Under overfarten spiste mange den store morgenbuffet bøv's - Og fra Rostock gik det så sydover med tissepauser til de mange og ryge pauser til de få. Fru TOVE var stadig smilende og efter en lang arbejdsdag nåede vi overnatningsstedet i byen HOF. Her blev vi indkvarteret på Hotel "CENTRAL". Og her sov vi godt i gode senge i overstørrelse. Lørdag morgen af sted syd over ad den smukke autobahn ned gennem Franken. Vi kunne tydelig fornemme det varmere himmelstrøg,(troede vi da) indtil LEIF kunne meddele, at bussens aircondition var kaput, og med op til omkring ca. 30 + grader i bussen nåede vi over grænsen til Østrig ved Kufstein. Nu begyndte bjergene for alvor at tage form. Snart var vi over den imponerende Europabrücke samt Brenner pas. Sidst på eftermiddagen nåede vi den lille by MÜHLEN in Taufers, Hvor Hotel "EGITZHOFs" unge værtspar tog imod.

## Hotellet:

Nydeligt lille hotel lige ved hovedvejen, som enkelte havde nogen støj fra. Værelser OK. Efter første aftens middag blev vi klar over at hotellet havde et fantastisk godt køkken. Hver dag serveredes der 5-6 retters menu for feinschmeckere, og hver dag startede med en stor



morgenbuffet. Stor velkomst party i haven til akkompagnement af støj fra hovedvejen!! Midt i ugen flot galla middag med efterfølgende kegle turnering, hvor de italienske gæster løb med første pladserne. Men vi fik da den glæde at se METTE ENGELSHOLM på podiet for sin flotte sidste plads og under megen festivitas modtog hun sin præmie - og Tænk - hendes far var gået i seng. En aften var der til maden gratis vin, der var en hilsen fra Vognmanden i Danmark som kompensation for den overophedede bus, flot gestus. De første 4 aftener fik vi en kort føljeton fordelt over 19 bjergture af der alte alte, som causerede over pudsige og dramatiske hændelser i bjergene

## Vejret:

Dominica og lunedì :strålende sol, martedì : lidt blandet vejr. Mercoledì og giovedì :små formiddags byger og opklaring fra middag. Venerdì: - skyfri himmel



Der var styr på turene takket være god planlægning af JAKOB, samt af de som havde påtaget sig jobbet som bjergførere. Den helt store tur blev dog turen til Sella kolossen, der pludselig rejser sig som en kæmpe borg i landskabet. Bussen måtte klare en hel del hårnålesving inden vi kunne sætte de langtgående af i Grødner Joch, hvorfra de havde 6-7 timers vandring og lettere klatring over bjerget i en højde på ca. 2.800 m.. Mellemturen og den korte kørte videre til Pordoi Joch. I et langt svæv blev de løftet op til månelandskabet, hvor mellemturen nød den flotte udsigt. Enkelte deltagere nåede op på Piz Boe hytte i ca. 3050 m. Den korte tur gik den hyggelige Bindelweg med strålende udsigt til Marmoladas hvide massiv. Kun på Strøget i København er der flere fodgængere end på Sella bjerget. Midt på ugen blev turen afkortet på grund af ustadigt vejr i formiddagstimerne. Den sidste bjergdag sluttede med maner. Alle fik rørt benene i den bagende sol





### FEST-AFTEN:

Ud over at der hver aften var et stort arrangeret altan party, bød HSOKs venners Alpeturskasse fredag aften på before dinner champagnebrus i hotelhaven. Hotellet havde linet op til østrigsk galla middag med underholdning af en lokal spasmager, der svingede sin harmonika og lavede løjer med indtil flere venner. Der blev også tid til en svingom og en lille en til kaffen. MOGENS WAIDTLØV var en fortrinlig toast master og leverede desuden et par sange hvor versfødderne kammede lidt over. Chauffør LEIF gav en herlig monolog hvor temaet var en folkepensionist som var kommet med på en bjergtur i selskab med kendte profiler fra HSOKs venner. Lørdag morgen afsked med skønne AHRNTAL og i blandet vejr susede vi hjemad og nåede Helsingør søndag kl. 21.30. Fra alle os deltagere siger vi tak til JAKOB for nogle gode bjergture. Også tak til rejseleder PIERRE samt til alle de der tog et job som bjergførere. Tak til alle deltagerne på den 20. alpetur, såvel nye som gamle "Traverse" for et godt sammenhold og frem for alt et strålende humør. Der alte alte.

### Alpeturens Billedaften:

Fredag den 21. september mødtes 34 alpeturs entusiaster til en vellykket fotoaften. Traditionen tro indledtes der med spisning fra deltagerens egen medbragte buffet. Derefter gled der ca. 400 dejlige fotos over lærredet som Jakob havde samlet på en dvd. Gull-May og Jan Knudsen havde optaget og redigeret en meget flot video, der også gjorde lykke.



5 års diplom/medalje:  
METTE ENGELSHOLM



10 års diplom/medalje: INGA OLSEN samt GULL-MAY KNUDSEN & JAN KNUDSEN



20 års diplom/medalje: VIBEKE MIENE & SONJA VANG